



HÄRLIG VY vid Strandvägen i Nynäshamn.

SÖDERTÖRNSRUNDAN 3.0

Sista lördagen i augusti arrangerade regionombuden Håkan och Kristin Lerjerud för tredje gången den omtyckta Södertörnsrundan som visade upp några av Södertörns bästa sidor.

PÅ SOMMARENS SISTA skälvande dag var det tidig uppgång för att hinna äta lite frukost innan vi begav oss iväg till Porsche Service Center i Haninge (gamla K3) där alla 40 deltagare samlades inför Södertörnsrundan. Vi var där strax över nio, och då var det helt fullt både på och utanför parkeringen.

Det var allt ifrån gamla klassiska niodelvor från 1970-talet till sprillans nya 992 GT3 RS, i detta fall med en färgmatchad takbox. En klart häftig men något annorlunda kombination. Efter kaffe och bulle med tillhörande däcksparkning höll Håkan en utmärkt förargenomgång där han varnade oss för både för platser för potentiella felkörningar och för att det strålande vädret förmodligen skulle locka ut cyklister och andra vingelpellar på vägarna. Sedan rullade vi iväg vid tiotiden. Vi hamnade nästan längst bak i ledet, och kunde se en jättelång rad av Porschebilar som rullade framför oss. Häftigt.

TILL SKILLNAD FRÅN de föregående dagarna, när det kom både åska och ösregn, var vädret riktigt trevligt med huvudsakligen klarblå himmel med några vita molntussar utspridda här och där.

Efter en uppsamling strax söder om Haninge rullade karavanen vidare på Södertörns härliga och slingrande småvägar söderut. Färdrutten tog oss på dessa fantastiska vägar genom bland annat Stav, Tungelsta, Grödbby, Sorunda, Stora Vika och Norsbol till Nynäshamn där vi körde den pittoreska Strandvägen medan solen glittrade över havet.

Längs stora delar av vägen satt det många, yngre och äldre, som vinkade till oss medan vi passerade förbi i relativt sakta mak i en nästan oändlig lång karavan.

VI TOG EN KORT paus i Lövhagen, delvis för att se till att alla deltagare fortfarande hängde med, och delvis för att sträcka på

benen. Efter en stund fortsatte karavanen norrut. Så fort vi kom ut ur Nynäshamn svängde vi av motorvägen och körde vidare på gamla 73:an norrut.

Nästa mål var Årsta Slott för att äta lunch. När vi anlände parkerades alla bilar upp i långa rader framför slottet för att kunna ta fina bilder, och sedan var det dags för lunch. Det var dock lite blåsigt så de flesta satte sig inomhus, men några själar satte sig ändå utomhus för att få några solstrålar på sig.

Efter lunchen var rundan färdig, och det återstod hemkörning i egen regi. Stort tack till Kristin och Håkan för ännu ett trevligt och välarrangerat event. Även stort tack till all hjälp från Porsche Service Center i Haninge.



HÅKAN OCH KRISTIN LERJERUD överblickar alla parkerade bilar från trappan till Årsta Slott.



LÄCKER GT3 RS med färgmatchad takbox.



PRYDLIGA RADER av Porschar framför Årsta Slott.